

17^e ZONDAG DOOR HET JAAR A 2020

Lezingen: 1 Koningen 3,5.7-12; Romeinen 8, 28-30; Matteüs 13, 44-52 of 44-46

Als je aan Nederlanders vraagt: wat vinden jullie het belangrijkste in je leven zullen de meesten, volgens de statistieken, antwoorden '**gezondheid**'. Zeker met het coronavirus onder ons zijn we gezondheid des te meer gaan waarderen en beschermen. Ook is duidelijk gebleken dat we zelf medeverantwoordelijk zijn zowel voor onze eigen gezondheid als voor die van onze medemensen.

Maar, als we elkaar zouden vragen: bepaalt de zorg voor onze gezondheid heel ons leven, dan zeggen we waarschijnlijk 'nee'; behalve wellicht de mensen die werken in de zorgsector. Gezondheid is voor ieder van ons een belangrijke voorwaarde om actief deel te kunnen nemen aan het even; maar zij maakt niet het hele leven uit. Het is dan ook belangrijk voor ons is om af en toe ij onszelf na te gaan waar het bij ons we in het leven om gaat. Waar gaan we voor als we gezond zijn, en wellicht zelfs als we minder gezond zijn. We vinden een voorbeeld in de 1^e lezing uit de H. Schrift.

De jonge Salomo, zoon van David, ziet zich gesteld voor de opgave een goede koning te zijn, die zijn volk voorgaat op een weg van gerechtigheid, vrede en welvaart. Om aan deze opgave te kunnen voldoen bidt hij om de wijsheid, die nodig is om goed te besturen en recht te spreken. Dat gaat hem ter harte, daar leeft hij voor, daar bidt hij om. Wijsheid is belangrijk. Zij begeleidde immers God toen Hij de wereld schiep.

In het evangelie vertelt Jezus hoe zich in het leven kansen kunnen aandienen. Dan kom je voor de beslissing te staan Wat doe ik, wat is wijs, waar ga ik voor? Jezus legt uit: Een man vindt in een akker bij toeval een schat is, bijvoorbeeld een verzameling oude munten. De vondst is van dien aard dat de man zich ongelukkig zou voelen als hij dat stuk land niet zou kopen. Daar gaat hij dus voor. Een ander, koopman, is altijd op zoek naar het beste. Een kostbare parel. Het vinden daarvan maakt zijn leven gelukkig. Hij zoekt, daar gaat hij voor. . Dat kan ook voor ons een vraag zijn: wat maakt me gelukkig? En als ik iets tegenkom waarvan ik voel dat het me gelukkig kan maken, wat beslis ik dan, waar ga ik voor M.a.w. waar besteden we zinnig ons leven aan? Hoe doen we wijs en verantwoord zonder ons helemaal te laten bepalen door de dingen van de dag, die ons kunnen meeslepen? Jezus vertelt de gelijkenissen niet voor niets. Hij spoort ons daarmee aan op zoek te gaan naar wat werkelijk waardevol in ons leven is. Hij wijst ons daarbij op het Rijk van God, zoals Hij het ons voorhoudt. Het Rijk van God is een compleet rijk waarin heel het welzijn van de mens wordt nagestreefd, lichamelijk (Jezus geneest zieken en van een boze geest bezetenen. Maar het Rijk Gods heeft ook een morele kant n.l. in de keuze voor het goede in plaats van het kwade; de keus voor de liefde in plaats van de afkeer en de haat; een zorg dat dat de wereld zonder discriminatie een plaats biedt aan iedereen. In het Rijk van God heersen gerechtigheid en vrede; staat waarheid boven bedrog en leugen; legt de hebzucht het af tegen de vrijgevigheid. Het Rijk van God heeft en andere inhoud dan waarin we leven. Men kan daarnaar zoeken, men kan da rijk als een schat vinden. Maar het tot stand komen verloopt vaak

moeizaam. Jezus zaait met zijn woord en voorbeeld dat Rijk van God. maar een paar weken geleden hebben we het erover gehad dat dat zaad niet overal in goede aarde valt maar ook op de weg , op rotsgrond en tussen distels waar het niet goed wortel kan schieten. Dat dat zo is worden we ook in onze tijd gewaar. We zullen het ermee moeten doen tot de tijd van de oogst op het einde van de tijden. Nu maken we deel uit van deze wereld met zijn goed en kwaad. Intussen moeten we erop het vertrouwen dat wij door daden van goedheid, gerechtigheid en liefde het Rijk van God al onder ons kunnen vestigen. Daar kunnen we voor gaan. Dat geeft ons leven zin, zo wil Jezus ons duidelijk maken. Amen.