

28^e ZONDAG DOOR HET JAAR A 2020

Lezingen: Jesaja 25, 6-10a; Filippenzen 4, 12-14.19-20; Matteüs 22, 1-14 (of 1-10).

Ongeveer de hele mensheid, en dus ook wijzelf, zijn momenteel onderhevig aan allerlei beperkingen omwille van het beschermen van onze gezondheid. Maar niet alleen onze gezondheid is in het gedring, ook onze psychische gezondheid, ons maatschappelijk leven en onze economie zijn. Evenementen en feesten worden afgelast. De horeca kan maar een beperkt aantal mensen toelaten, bruiloften worden uitgesteld, omdat men momenteel die aan echt vieren kan toekomen. Voor bijeenkomsten die wel nog doorgaan kan maar een beperkt aantal deelnemers worden uitgenodigd. Al de beperkingen hebben voor velen een negatieve invloed op het gevoel van welbevinden van heel veel mensen. Alles is erop gericht verspreiding van het virus tegen te gaan. Er is nog geen geneesmiddel.

In de Schriftlezingen van vandaag is er helemaal geen sprake van beperkingen. Integendeel: iedereen is uitgenodigd mee te doen aan de maaltijd van het Rijk der hemelen. Van een bedreigend virus wordt niet gerept en van anderhalve meter afstand is geen sprake. Er is feest, overvloed, nabijheid, gezelligheid. Er is wel een probleem. Degenen die zijn uitgenodigd en het feest zouden moeten promoten doen zelf niet mee, zoals u hebt gehoord.

In het Evangelie is er sprake van een bruiloft, georganiseerd door een koning voor zijn zoon. Er gaan uitnodigingen de deur uit. En als alles klaar is voor het feest trekken dienaars van de koning naar de genodigden: alles is klaar, kom naar de bruiloft. Maar het resultaat is teleurstellend. De genodigden komen niet. Ze hebben allemaal hun eigen ding te doen en zijn daarop geconcentreerd. Hun betrokkenheid op de koning en het jonge stel, dat zulk een belangrijke dag in hun leven viert, legt het af tegen hun eigen belang. Er zijn zelfs genodigden die zich aan de dienaars vergrijpen, hen mishandelen en doden.

Wat bedoelt dit verhaal ons te zeggen?

De koning is God. Zijn Zoon is de Mensenzoon, Jezus. Het bruiloftsmaal met zijn overvloed en feestelijkheid beeldt het Rijk der hemelen uit. Het is van fundamenteel belang daar deel aan te krijgen. Het gaat om meer dan de deelname aan een fuif. De genodigden gaan niet op de uitnodiging in, zijn vervreemd van God, luisteren niet naar Jezus' woord, maar zijn vervuld van zichzelf. Ze zouden eigenlijk alle volken van de wereld ervan moeten getuigen, dat de liefde van God uitgaat naar alle mensen. Jezus nodigt hen daartoe opnieuw uit, maar ze luisteren niet, ze komen niet. De dreiging in het verhaal zit hem erin, dat het verkeerd met hen afloopt en zij geen meer zullen uitmaken van het Rijk der hemelen.

Het verhaal gaat verder, de uitnodiging wordt verbreed. De dienaars van de koning trekken uit naar de straten en pleinen en halen iedereen die wil naar binnen. En dan staat er 'en de bruiloftszaal liep vol met gasten'. Hier wordt zichtbaar door wat al in de eerste lezing uit de profeet Jesaja werd aangekondigd: God richt een maaltijd aan voor alle mensen en niet alleen voor een bevoorrechte en exclusieve groep. Gods heil is er voor allen, die op de uitnodiging van zijn Zoon Jezus ingaan. Het doet denken

aan Paus Franciscus en zijn nieuwe rondzendbrief: 'Allen zijn broeders en zusters'.

Het verhaal heeft ook zijn betekenis voor ons. Als we ons als christenen al bevoorrecht voelen, omdat we het geloof in Jezus en zijn manier van leven in ons dragen, dan moeten we dat ook laten zien. Heeft ons geloven werkelijk betekenis in ons leven dan wordt aan ons zichtbaar dat ons geloof ons ondersteunt, bemoedigt, troost, aandachtig en behulpzaam maakt zeker in deze coronatijd. Daar zijn geen beperkingen aan, integendeel. Degenen van de straten en pleinen zich daarnaar gedragen geven blijk op de uitnodiging in te gaan. Ze horen thuis in het Rijk der hemelen en moge er binnen, zijn kinderen van God. Hopen en bidden wij dat we van die mensen mogen zijn. Amen

AR