

NIEUWSBRIEF – december 2021

Missiecomité Eys – Nijswiller - Wahlwiller

Beste leden van ons missiecomité,

Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de actuele stand van zaken.

Heel graag hadden wij een vergadering willen houden op de pastorie, maar vanwege de corona-maatregelen is dat helaas niet mogelijk. Maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd.

WERELDMISSIEDAG

In oktober hebben wij de jaarlijkse collecte gehouden voor de missie. Vanwege corona hebben wij dit jaar besloten de enveloppen + flyers deur aan deur te bezorgen. De mensen zijn in de gelegenheid gesteld de enveloppen af te geven op diverse adressen. In Eys bij de pastorie, bij Miet Didden en Ad Broers. Op Trintelen bij Veronic Thiessen en op Eyserheide bij Janine Leenen. In Wahlwiller bij Boudewijn Wierds en in Nijswiller bij Lydia Jongkamp. Tevens konden de mensen de enveloppen afgeven in de kerk tijdens de diensten. Ook was het mogelijk om via de bank een donatie over te maken.

De actie heeft het mooie bedrag van € 1466,86 opgeleverd.

We zullen bekijken of een volgende rondgang ook op deze manier zal plaatsvinden of dat we weer de enveloppen deur aan deur ophalen. We houden jullie op de hoogte.

In ieder geval iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking.

60-jarig JUBILEUM Missiecomité

Op zondag 24 oktober, missiezondag, vierde het missiecomité het 60-jarig bestaan. Pastoor Reijnen had dit uitgezocht.

Pastoor Reijnen benadrukte tijdens de eucharistievering de vele acties die in die jaren hebben plaatsgevonden, waardoor steeds mooie bedragen beschikbaar zijn gesteld voor ontwikkelingshulp, tot op de dag van vandaag. Ook de jaarlijkse kledingactie, is een van die initiatieven. Al jaren worden tonnen aan gebruikte kleding ingezameld. De opbrengst van deze actie wordt grotendeels gedoneerd aan de Goretstichting. Ook herinnerde de pastoor aan het 50-jarig jubileum op 16-10-2011, waar Mgr.Fr.Wierds hoofdvoorganger was.

AGATHASPELD VOOR JO VLIEX

Na de mis op 24 oktober 2021 werd de Agathaspeld uitgereikt aan Jo Vliex. Hij kreeg deze speld voor zijn grote betrokkenheid bij het Missiecomité. Jo is ruim 50 jaar penningmeester geweest en

was tevens verantwoordelijk voor de logistiek rondom de jaarlijkse kledingactie. Jo heeft daarnaast een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de vele overige acties van het missiecomité, die in de loop van deze 50 jaar hebben plaatsgevonden. Jo heeft dit met veel enthousiasme en inzet gedaan.

Na de mooie toespraak van pastoor Reijnen, mocht echtgenote Marjan hem de speld opsteken.

Namens ons allen wensen wij Jo nogmaals van harte proficiat met deze onderscheiding en hopen dat hij nog lang lid is van het missiecomité



VERDELING GELDEN

Op 30 november hebben we tijdens een korte vergadering met het dagelijks bestuur de onderstaande verdeling van onze inzamelingsacties als volgt vastgesteld:

- Missio	€ 800,00	- wereldmissiedag
- Clemensactie	€ 500,00	- Redemptoristen
- Project Filippijnen	€ 500,00	- mevr. Jongkamp
- Miva	€ 100,00	- gift *
- Sponsorkinderen	€ 300,00	- Gorettistichting India
- Missiebureau Roermond	€ 200,00	- vastenactie

*normaal is er een kerkdeurcollecte. Deze heeft echter dit jaar, net als vorig jaar, niet plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten een gift te doen van € 100,00.

VOLGENDE ACTIVITEIT

Onze volgende activiteit is de Vastenactie 2022. Volgend jaar is Pasen op zondag 17 en maandag 18 april. Het thema van de vastenactie 2022 is 'landrechten'. Uiteraard ontvangen jullie hierover tijdig informatie.

VERGADERING

Wanneer de omstandigheden het weer toelaten, gaan wij uiteraard weer een vergadering organiseren, zodat we elkaar, onder het genot van een kopje koffie met een stukje vlaai, weer kunnen ontmoeten.

LEDEN

Mochten jullie mensen kennen die graag mee willen helpen bij onze acties, dan horen we dat graag. Ze zijn van harte welkom.

KERSTWENSEN

Tot slot wensen wij jullie een zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2022.



Bedankt,
het bestuur

Ben Mullenders, Jo Urlings, Miet Didden en Marleen Quadackers

December 2021.