

De Vicaris Generaal mgr. R. Maessen en de proost (voorzitter van het Kathedraal Kapittel, mgr. H.Schnackers hebben ons gevraagd vandaag, 10 juni, een noven te starten voor de genezing van onze ernstig zieke bisschop ,gr. Harrie Smeets

Het volgende gebed dient daartoe

GEBED

Heer, onze God, die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar nabij te zijn,
wij bidden U voor onze bisschop
mgr. Harrie Smeets.

Wij hebben de aansporing voor ogen

in de Brief van de H. Jacobus, onderdeel van de H. Schrift:

'Is iemand onder u ziek,
laat hij de (oudsten)priesters van de gemeente roepen;
Zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de Naam van de Heer.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten,
En als hij zonden heeft begaan zal het hem worden vergeven'
Onze bisschop heeft aan deze aansporing gevolg gegeven
en in uw Naam de ziekenzalving ontvangen.

Bekommer U nu, Heer, om uw dienaar,
heb medelijden met hem en bescherm hem.

Wij vragen U om genezing naar lichaam en geest.

Sterk hem en ons allen in geloof,
Dat U uiteindelijk alles ten goede richt
en dat wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Dat alles vragen we U op voorspraak van OLVr. Sterre der Zee,
van de H. Jozef en van de heilige Henricus,
naar wie onze bisschop is genoemd

van Sint Christoffel, patroon van onze bisschopskerk
door Christus, onze Heer,
die met U en de Geest leeft in eeuwigheid. Amen
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader

Men kan het gebed vergezeld doen gaan van het ontsteken
van een kaars.