

Getroffen zijn we, Heer onze God,  
door verschillend onheil tegelijkertijd:  
de vernietigende kracht van het water  
de moorddadige aanslagen door criminelen.  
de greep –nog steeds- van het coronavirus  
in zijn verschillende varianten.

Wat zijn wij kwetsbaar, Heer,  
lichamelijk en geestelijk,  
in het erop na houden van waarden en normen,  
in het volgen van een geweten  
ten goede gevormd,  
in wijsheid van doen en laten.

Wees ons nabij, Heer, wees ons tot kracht  
in onze behulpzaamheid  
t.a.v. mensen in nood;  
wees onze standvastigheid  
in ons stelling nemen tegen ongerechtigheid  
en normloosheid.

Mogen wij de oproep tot liefde  
van uw Mensenzoon Jezus Christus  
aannemen en ernaar handelen.

Mogen wij uw nabijheid ervaren  
wanneer wij er zijn voor elkaar.

Wees ons tot zegen,

Vader, Zoon en Heilige Geest