

Dierbare getroffen dorpsbewoners van Eys, Nijswiller en Wahlwiller,

Als kerkbesturen van de parochies van onze dorpen, samenwerkend in cluster Morgenster, willen we aan al onze dorpsbewoners die getroffen zijn door de watersnood van de afgelopen week ons medeleven uitdrukken. Er is veel (materiële) schade, oorzaak van verdriet; soms is er sprake van verwarring, hopeloosheid en onzekerheid. En de grote vraag of de schade vergoed wordt? Tot hoever zullen de verzekeringsmaatschappijen gaan en hoever reikt de tegemoetkoming van de regering en het daartoe in het leven geroepen rampenfonds? En dan is er nog het gevoel van vergeefsheid van soms jarenlange inspanning om woningen/bedrijven tot comfortabele (t)huizen te maken. Voor veel dorpsbewoners dus schade, zowel materieel als ook 'geestelijk'.

Eem groot goed is de veelvuldige onderlinge hulp op allerlei gebied in onze dorpen, variërend van hulpverlening bij het leegpompen van huizen tot het ter beschikking stellen van logies en goederen. Dat was geweldig en menigmaal ontroerend.

Als parochiegemeenschap hebben we de mentaliteit, die genoemde inzet- voor- elkaar draagt, ondersteund in onze kerkelijke vieringen tijdens het weekeinde van 17/18 juli. Met degenen die er waren hebben we stilgestaan bij wat ons is overkomen; maar niet alleen ons, ook de bewoners van de Eifel (Ahr- en Erftal) en Ardennen. En nu alweer berichten over Oostenrijk en Beieren. Gelukkig zijn er bij ons geen slachtoffers gevallen. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. In de Voorbede tijdens onze vieringen hebben we aandacht besteed aan al onze dorpsbewoners, die te lijden hebben gehad van de watersnood van afgelopen week, en aan de gevolgen ervan nog steeds lijden; maar ook hebben we gedacht aan al degenen, die behulpzaam zijn geweest en zich 'naasten' hebben getoond van de getroffen dorpsbewoners.

Door alles wat ons overkomen is wordt duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Mochten we al met de gedachte gespeeld hebben dat we langzamerhand alles in onze greep hebben, we hebben ervaren dat dit niet het geval is. We zijn onderdeel van de natuur en haar wispelturigheden. Terzelfder tijd van de watersnood werden we ook nog geraakt door ander onheil zoals het overlijden van Peter R. de Vries, die opkwam voor gerechtigheid en toeverlaat was van velen. Ook namen de coronabesmettingen weer toe en kleurde Nederland rood.

We wensen onze dorpsbewoners, die te lijden hebben van de gevolgen van de watersnood een gunstige afwikkeling van alle schade en verdere steun van medebewoners. Moge de aandacht voor elkaar in onze dorpen en de onderlinge betrokkenheid bewaard blijven en invulling vinden, ook als het ons weer goed gaat.

Mede namens pastor Franssen en de kerkbesturen, A. Reijnen, pastoor

.

-