

TEKSTEN TER BEZINNING 2021 ADVENT

1e Adventsweek, dinsdag 30 november

Gedachtenis van de H. Andreas, apostel

Andreas was de broer van Petrus. Ze waren bezig met hun visnetten uit te werpen in het meer van Galilea toen Jezus voorbij kwam en hen uitnodigde Hem te volgen. Dat deden ze. In zijn gezelschap leerden ze een nieuwe kijk op het leven. Maar ze hoefden daarvoor hun beroep niet op te geven.

Een goede raad voordat u aan het lezen van bijgaande tekst begint:

- kies een moment uit waarin u niet wordt afgeleid
- probeer uzelf zo goed mogelijk te ontspannen, bezigheden en gedachten los te laten.
- lees aandachtig de tekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen.
- wat komt naar aanleiding van de tekst bij u op?
- lees de tekst nog een keer voor eventueel verdere reacties.
- lees eventueel de vragen bij de tekst als deze u helpen bij uw bezinning
- blijf enkele minuut stil.
- breng voor uzelf onder woorden wat in u is omgegaan. Blijf nog even stil.

En neem uw bezigheden weer op.

Op deze dag wordt ons een tekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen aangereikt (hst. 10, 9-18). **Het gaat over het geloof in Jezus, de verrezen Heer.** Iedereen wordt uitgenodigd in Hem te geloven. Er is daarin geen onderscheid tussen mensen hoe geaard of levensbeschouwelijk ook. En dan het citaat:

'Ieder die de Heer aanroept zal worden gered'.

'Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in Hem geloven?

En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord?

En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat iemand Hem verkondigt?

En hoe kan iemand verkondigen als hij/zij niet is uitgezonden?

Tijdens onze Adventsbezinning kunnen we onszelf de vraag stellen:

*Hoe staat het ons eigen contact met de Goede Tijding (Evangelie) van Jezus?

*hoe komt het tot stand?

**'horen' we van Hem

**nemen we zelf de Bijbel ter hand en 'lezen' we over Hem?

**welke betekenis hebben de Jezusverhalen voor mijzelf, voor mijn eigen manier van leven? Ondersteunen ze mij, bemoedigen ze mij, troosten ze mij, dagen ze mij uit?

Breng voor uzelf onder woorden wat er in u is omgegaan tijdens de bezinning. Het kan de waarde hebben van een gebed.

En neem uw bezigheden weer op.

AR.