

We lezen op vrijdag in de tweede Adventsweek uit het Evangelie van Matteüs

hst.11, 16-19.

Als u een bijbel hebt neem die er dan bij. Voor degenen, die geen bijbel hebben, hieronder de tekst van de lezing. "Jezus en Johannes".

'Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: "Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen"

Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: "Hij is door een demon bezeten" Nu is de Mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: "Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars" En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.'

NB. Jezus verwijt zijn publiek kinderachtig gedrag; het is nooit goed!

[Om het verband te zien is het aan te raden het gehele hst. 11 te lezen]

*Vooraf: Zoek een moment waarin u stil kunt zijn en u niet laat afleiden; en probeer een ontspannen houding aan te nemen.

– Lees de tekst langzaam en vraag u af wat er in de tekst staat.

– Lees de tekst opnieuw en vraag u af of, wat u eerst las in de tekst, nog een aanvulling krijgt?

– Waarom verwijt Jezus kinderachtig gedrag?

– Zegt Jezus ook iets tegen ons?

Blijf enige minuten stil.

Formuleer met eigen woorden een gebed ter afsluiting en zeg daarin wat in u opgekomen is.

En, ga verder met uw bezigheden

