

Lezingen: Boek van de Schepping (Genesis) 49, 1a-2.8-10; Evangelie van Matteüs 1, 1-17

Een korte toelichting:

De vieringen tijdens de dagen 17 t/m 25 december (noveen d.w.z. 9 dagen) zijn directer gericht op het kerstgebeuren. In de tekst uit het Boek van de Schepping van vandaag wordt Juda, een van de zonen van Jacob, ook Israël genoemd, gezien als voorafbeelding van Jezus. Deze wordt immers geboren in Bethlehem in Judea, de streek waar de stam van Juda woont.

Het Evangelie van Matteüs vermeldt Jezus als afstammeling van Abraham, de vader van het geloof genoemd, en van koning David. Bethlehem wordt in het geboorteverhaal van Jezus bij Lucas de stad van David genoemd.

De lijst gaat tot en met:

'Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus (Messias, Gezalfde van God) wordt genoemd'.

Die laatste zin lijkt geschikt om er vandaag in onze meditatie even bij stil te staan.

*Kies ook nu een stil moment waarop u niet afgeleid kunt worden

*Neem een ontspannen houding aan. Daartoe kan men letten op een bewust regelmatige ademhaling.

- Lees dan de tekst.
- Hoe intens 'menselijk' is die tekst, hoe bij ons passend?

-Jozef, man van Maria

-Maria uit wie een kind geboren wordt

-Jezus, een bijzonder kind, weliswaar een bijzonder kind, Christus genoemd, Messias (=gezalfde van God), m.a.w. God en mens helemaal op elkaar gericht.

-omwille van ons, model voor onze manier van mens-zijn.

-'oos Herrgöttje' dat 'mens' werd. Hoe wonderlijk.....

* Lees de tekst nog een keer en sta er bij stil, zodat de betekenis ervan tot je kan

Doordringen

- Formuleer met eigen woorden wat er in je omgaat. Dat kan uitlopen op een gebed, maar het hoeft niet.

En neem je [bezigheden weer op.](#) AR.