

INLEIDING

Van harte heet ik u allen, zij het beperkt in aantal, welkom in onze kerk. Het is dank zij de coronapandemie ook dit jaar een ongewone Kerst. Dat geldt voor onze geloofsgemeenschap maar laten we niet vergeten al de sectoren die bijzonder getroffen zijn zoals de horeca, de kerstmarkten, niet essentiële winkels en evenementen. Desondanks vieren we als christenen Gods menswording in de geboorte van Jezus. Dat is in het kerkgebouw maar beperkt mogelijk maar er worden ook vieringen uitgezonden op de TV en in de omgeving.

-De gezinsmiswerkgroep heeft voor de gezinnen van onze parochies een 'Thuisdienst' ontworpen. Wat er ook van zij, ook in onze omstandigheden vieren we Kerstmis en daarmee de komst van hét Licht, dat iedere mens verlicht, die ervoor open staat. Hopen we op een mooie viering die we samen gestalte geven.

(-In alle drie de kerken van cluster Morgenster kan tijdens de verruimde openstelling van de kerk het Vredeslicht, ontstoken in de geboortekerk in Bethlehem, in een lantaarntje of anderszins worden meegenomen.)

OVERWEGING

Uit de geschiedenis weten we, dat, als mensen minder goede tijden doormaken, het verlangen naar betere tijden in leven blijft. We zien dat in tijden van oorlog(sdreiging), bij rampen, maar ook in situaties, die ons overkomen zoals de coronapandemie. Men ziet dan ook uit naar de juiste voorgangers op de weg uit die situaties; voorgangers op weg naar gerechtigheid en vrede.

Dat was ook het geval bij de profeet Jesaja rond het jaar 730 vóór Christus (1^e lezing). Het volk maakt een donkere periode door. Het wordt onderdrukt door de Assyriërs, kan niet in vrijheid leven zoals het wil. De profeet beantwoordt aan het verlangen naar betere tijden en naar iemand, die het volk op de juiste manier leiding geeft: 'Een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken (zie nieuwe bijbelvertaling).

Het verhaal van Jezus' geboorte in Bethlehem in het Evangelie van Lucas geeft de vervulling van die belofte weer. Het ontroert, want het gaat om de geboorte van een kind in de armoedige entourage van Bethlehem: geen plaats in de herberg, wel een plek in de primitieve behuizing van een stal. Franciscus van Assisi (1182-1213) heeft het tafereel vorm gegeven. Sindsdien zijn er kersstallen in de kerken en in onze huizen. En ondanks de armoedige omgeving dan toch zulk een blijdschap: engelen erbij, die een blijde boodschap verkondigen: 'Heden is u een redder geboren, Christus de Heer'. Voor de Goede Tijding ontvankelijke herders, eenvoudige mensen, gaan op bezoek. Ze zijn blij door de boodschap van de engelen: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft'.

Wat betekent deze kerstboodschap voor ons?. De stemming onder medemensen in ons land is heel verschillend en varieert van opstandig tot gelaten en depressief. De pandemie houdt ons in de greep. Hoe zijn wij, gelovige en kerkgangers, eraan toe? Is Kerstmis toch enigermate een doorbraak bij alle gevoel dat zoveel belemmerd wordt zoals de feestelijkheid van een diner met heel familie in een horecagelegenheid of thuis; de waarschijnlijke streep door de wintersportvakantie, en zo verder?

Door alle beperkingen merkten we de laatste jaren hoe goed we het eigenlijk hadden. We merkten ook hoe wij met al onze menselijke inspanningen lang niet alles naar onze hand kunnen zetten. Keken en kijken we wat verder dan merkten aan het vluchtelingenprobleem ook hoe ongelijk verdeeld de goederen van de aarde nog steeds zijn en hoeveel geweld en armoede op onze planeet heersen.

Maar dat neemt niet weg, dat er in onze tijd van beperkingen nog heel wat goeds gebeurt. Op het nieuws zagen we, bijvoorbeeld, dat in Amsterdam op initiatief van het Leger des Heils voor enkele duizenden dak- en thuislozen een driegangemaaltijd werd bereid. Dat wil zeggen dat er onder de mensen gelukkig nog engelen zijn, die op een praktische manier, de Blijde Boodschap van Kerstmis vertalen in onze tijd en vrede op aarde brengen in de harten van 'mensen die verder niemand hebben'.

Kerstmis zorgt op die manier voor een doorbraak. Opnieuw dan de vraag: hoe zijn we eraan toe? Wekt de boodschap van de engelen in ons het vertrouwen, dat het met ons, bij alle vallen en opstaan goedkomt, omdat ons een Redder geboren is? Het bewustzijn, dat we niet alleen staan voor de opgaven die het leven ons stelt kan ons vertrouwen en hoop geven. In Jezus is

God ons levenslot komen delen en heeft ons de weg gewezen naar waarachtige menselijkheid, gerechtigheid en vrede. Het is een daad van Gods liefde die ons omvat, ook in tijden van pandemie. Het is goed als we ons niet opsluiten in onszelf en in wat we allemaal niet kunnen, maar open staan voor en hoop putten uit de boodschap die ons wordt aangereikt: het 'eer brengen aan God in de hoogste hemel is de bron van vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft en van creativiteit in daden van liefde. Allen, van harte een Zalig Kerstfeest AR_____

-
