

Beste mensen,

In deze moderne wereld geloven de meeste mensen meer in wetenschap dan in God.

Voor veel mensen is het moeilijk om in God te geloven.

Ze vragen allemaal hiervoor wetenschappelijk bewijs dat God bestaat.

In de loop van de jaren hebben heel veel mensen bewezen

dat ons christelijke geloof wetenschappelijk bewijsbaar is.

Behalve dat gebeuren er ook in onze samenleving nog steeds veel wonderen zoals eucharistische wonderen, Mariaverschijningen en wonderbare genezingen enz.

waarover de wetenschappers verbaasd zijn.

Deze dingen bevestigen nog sterker de waarheid van ons geloof.

Maar toch is het voor veel mensen moeilijk om in God te geloven.

Hierover hoeven wij niet verbaasd te zijn.

Want zelfs voor de leerlingen van Jezus is het moeilijk geweest om volledig in Hem te geloven.

Ze liepen al drie jaren met Jezus mee.

Ze hadden Zijn woorden gehoord en Zijn wonderdaden gezien.

Maar toch konden ze niet geloven dat Jezus waarlijk verrezen was.

Wat is er gebeurd?

Jezus is verrezen. Het graf is leeg.

Maria Magdalena kwam vroeg in de morgen naar het graf van Jezus.

De steen van het graf was weggerold.

Ze dacht dat iemand het lichaam van Jezus uit het graf had genomen.

Dit vertelde ze aan Petrus en Johannes en zij gingen naar het graf kijken.

Ze zagen dat de zwachtels er nog lagen

en dat de zweetdoek netjes opgerold op een andere plaats lag.

Nu geloofden ze dat Jezus was opgestaan.

Maar dat was niet het echte, ware geloof geweest.

Hoewel ze het zelf gezien hadden,

was het voor hen niet genoeg om volledig in Jezus te geloven.

Dat kunnen wij heel duidelijk zien aan wat er daarna in hun leven gebeurde.

Ze waren allemaal teruggegaan naar hun werk.

De verrezen Jezus verscheen aan zijn discipelen in elf verschillende situaties, gedurende een periode van zes weken.

Zo bemoedigde Hij hen om in Hem te geloven.

Hij bad voor hen dat hun geloof niet zou bezwijken.

Hij stuurde hen de heilige Geest op Pinsteren.

Die heilige Geest geeft hun de genade van het geloof.

Pas daarna geloofden ze volledig in Jezus

en verkondigden ze met groot enthousiasme hun geloof aan anderen.

Het leven van Jezus' leerlingen maakt ons hier twee dingen duidelijk.

Ten eerste dat een echt sterk geloof niet voortkomt uit wetenschappelijk bewijs of wonderen die wij in ons leven meemaken.

Want als wij geloven omdat wij dat gezien of gehoord hebben of een wonderbaar gebeuren in ons leven meegemaakt hebben is dat heel weinig.

Jezus zei dit zelf toen apostel Tomas twijfelde aan Zijn verrijzenis.

Tomas wilde eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien en met zijn hand de wond in Zijn zij voelen.

Wat Tomas hier vraagt is een zintuiglijk bewijs.

Hij wilde Hem zien en voelen om in Hem te kunnen geloven.

Jezus verscheen aan hem en liet hem Zijn wonden zien.

Tomas zei meteen, "U bent mijn Heer en mijn God, Ik geloof".

Jezus zei, "Omdat je Me gezien hebt geloof je.

Maar gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen".

Zo maakt Jezus ons duidelijk dat het ware geloof niet uit het hoofd komt maar uit het hart.

Dat vraagt nooit een bewijs om te geloven.

Ten tweede maakt dit duidelijk dat wij het geloof niet uit onszelf verdienen.

Dat moet door God geschonken worden.

Wij kunnen alleen door de genade van de heilige Geest een ware gelovige zijn.

Pas na het ontvangen van de heilige Geest konden de apostelen volledig in Jezus geloven.

Laten wij in deze heilige mis aan God vragen om ons geloof te vermeerderen
en om aan ons zijn heilige Geest te schenken. **Amen.**