

Voor vandaag worden uit de H. Schrift ter overweging teksten voorgesteld uit het Boek van de profeet Jesaja hst. 40, 1-11 en uit het Evangelie van Matteüs hst. 18, 12-14. Hebt u een bijbel dan kunt u de teksten vinden Jesaja bij de profeten in ons zogenoemde Oude Testament en Matteüs, het eerste Evangelie in ons zogenoemde Nieuwe Testament. Hebt u geen bijbel dan vertel ik u kort wat in de lezingen staat. Eerst even wat over de achtergrond van Jesaja. Hij was profeet in de 8e eeuw vóór Christus in Jeruzalem. Het volk was niet zijn eigen baas, nee, de Assyriërs waren de baas. De tekst van vandaag is een tekst van troost uit de tijd dat de Babyloniërs Jeruzalem hadden veroverd en een aantal bewoners naar Babylon hadden gedeporteerd. Als het erop aankomt is God sterker dan alle aardse machten en niet ermee te vergelijken. Daarom moet het volk zijn oog gericht houden op de eeuwige God, die alles geschapen heeft, vol energie zit, de wegen die het volk en heel zijn doen en laten kent, kracht en energie geeft aan degenen die op Hem vertrouwen.

Matteüs vergelijkt God met de herder die op zoek gaat naar het ene verloren schaap tot hij het vindt. Zo is God, bekommerd om ieder van ons. Onze hemelse Vader wil niet dat iemand van ons verloren gaat. (Hij inspireert mensen op zoek te gaan naar de ander)

Troostvolle gedachten dus in alle moeilijke tijden, ook de onze, als mensen aan zichzelf overgelaten het niet meer zien zitten. God is een liefdevolle God.

Kapelaan Siju heeft op de sites van Morgensterparochies aangegeven hoe de bezinning het beste kan geschieden.

Zoek dus een rustig moment en laat u niet afleiden. Als u de tekst gelezen hebt en gun u de tijd om de betekenis van de tekst tot u te laten doordringen. Herlees de tekst om te zien of er nog iets zou kunnen in staan dat u over het hoofd gezien hebt. Blijf weer even stil. Formuleer met eigen woorden een gebed waarin u zegt wat de tekst voor u (al of niet) betekend heeft. En pak uw bezigheden weer op.

AR