

Vandaag lezen en herlezen we uit het boek Jesaja hoofdstuk 48, de verzen 17 t/m 19 en uit het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 11, de verzen 16 t/m 19. (Raadpleeg desgewenst de bijbel op <https://rkbijbel.nl/>). Zorg daarbij voor een rustig moment en laat deze teksten tot u doordringen. Uit deze teksten is een selectie gemaakt. Het centrale thema is hierin 'onverschilligheid'. Probeer dan antwoorden te vinden op de vragen hieronder. Formuleer ter afsluiting met uw eigen woorden een gebed (zie voorbeeld onderaan) en geef daarin weer wat in u is opgekomen.

Uit Jesaja 48, 17-19

17b Ik onderricht u om te helpen, en leid u op de wegen die gij gaat. 18a Hadt gij maar geluisterd naar mijn geboden, dan was uw vrede als een rivier geweest, en uw welzijn als de golven der zee,

Uit Mattheüs, 11, 16 - 19.

16 Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten en de andere partij toeroepen: 17 Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet op je borst geklopt. 19b Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardigheid in haar werken."

In deze tekstdelen is sprake van onverschilligheid ten aanzien van woord en handelen van de boodschappers.

De tekst uit Jesaja is een terechtwijzing: het was anders gelopen als men beter had opgelet en geluisterd. God schetst een beeld van vrede en hoop. Als men zich houdt aan Zijn woorden, dan is dat zelfs in het eigen belang. De tijdgenoten van Jesaja waren ziende blind, horende doof en met hun hart niet begrijpend (Jes. 6:10).

Zo'n 800 jaar later verweet Jezus zijn tijdgenoten dat men ze het nooit naar de zin kon maken. Maar omdat zij zo passief en onverschillig waren, bleven ze doof voor Jezus' boodschap van barmhartigheid en vrijheid.

Wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar werken, dat wil zeggen dat daden luider spreken dan woorden! Met andere woorden, het oordeel van anderen doet er niet toe. Wat er echt toe doet, is hoe we ons leven leiden.

Samenvattend is het de hoogste tijd om te luisteren naar Gods profeten en om te stoppen met het zoeken naar excuses voor de vingers die wij in onze oren hebben gestopt om zo Gods waarheid niet te horen.

Vragen:

Jezus verwijt zijn tijdgenoten kinderachtig gedrag; het is nooit goed voor hen.

Waarom doet Jezus dat? En waarom was Jezus zo verdrietig?

Stoot je zo geen mensen voor het hoofd?

Zegt Jezus ook vandaag wat tegen ons?

Gebed:

Vader, geef me ogen om vandaag Uw werk te zien.

Geef me oren om niet als een geestelijk doof mens door het leven te gaan.

Verwijder de onverschilligheid uit mijn hart en help mij om goede keuzen te maken.