

Beste mensen, Als we om ons heen kijken, voelen we dat Kerstmis al dichtbij komt. Veel kerstbomen staan al, de lichtjes branden in de straten, en overal klinken kerstliederen. Thuis hebben we misschien al alles versierd en staan de eerste cadeautjes klaar. Het voelt warm en feestelijk, een tijd om naar uit te kijken.

Maar terwijl we genieten van deze sfeer, stelt het evangelie van vandaag ons een confronterende vraag: "Wat moeten wij doen?" Johannes de Doper roept ons op om dieper te kijken dan de uiterlijke voorbereidingen. Advent is niet alleen een tijd om onze huizen, maar vooral ons hart voor te bereiden.

Het volk dat naar Johannes de Doper komt, voelt de aandrang van zijn boodschap. Ze beseffen dat ze iets moeten veranderen in hun leven om klaar te zijn voor de komst van de Messias. Hun vraag is eenvoudig, maar oprecht: "Wat moeten wij doen?"

Johannes geeft een concreet antwoord:

- "Wie twee stel kleren heeft, moet delen met wie er geen heeft."
- "Wie voedsel heeft, moet hetzelfde doen."
- Aan de tollenaars zegt hij: Wees eerlijk."
- Aan de soldaten: "Gebruik je macht niet om te onderdrukken."

Johannes wijst hen niet naar grootse spirituele daden, maar naar praktische gerechtigheid. Hij roept op tot een manier van leven die ruimte maakt voor Gods aanwezigheid door te delen met anderen.

En dan de vraag aan ons vandaag: Wat moeten wij doen? Hoe bereiden wij ons voor op Kerstmis? Is het genoeg om een boom op te tuigen, cadeaus in te pakken en het huis gezellig te maken? Of vraagt Advent iets meer van ons?

Advent nodigt ons uit om te breken en te delen. Dit betekent dat we ons oude egoïsme of onze onverschilligheid loslaten. Misschien moeten we de harde plekken in ons hart afbreken – onze trots, onze ongeduldigheid, onze angst voor anderen. Iedereen die over zichzelf nadenkt weet wel iets te benoemen waarin hij of zij zich kan verbeteren. Advent roept ons op om wat we hebben – onze tijd, onze aandacht, onze liefde – te delen met anderen, vooral met wie het moeilijk heeft.

Dit lijkt misschien een zware taak, maar het is juist een weg naar vreugde. Paulus schrijft in Filippenzen: "Verheug u in de Heer, te allen tijde!" Waarom? Omdat we door te breken en te delen de liefde van Christus weerspiegelen. Dat maakt ons hart klaar om Hem te ontvangen.

Advent herinnert ons eraan dat Kerstmis niet alleen een feest van lichtjes en cadeaus is, maar de komst van Jezus – het Licht van de wereld. Hij kwam om hoop te brengen aan wie zich verlaten voelt en gerechtigheid voor wie verdrukt wordt. Als wij breken en delen, worden wij zijn handen en voeten in deze wereld.

Misschien kunnen wij een plek bieden aan iemand die zich eenzaam voelt. Misschien kunnen wij delen met wie tekortkomt, niet alleen in materiële dingen, maar ook in aandacht of tijd. Misschien is dit de tijd om een relatie te herstellen of een conflict bij te leggen.

Kijk naar je eigen leven en vraag je af: wat kan ik breken, wat kan ik delen?

Beste mensen, terwijl we ons huis en onze straten klaarmaken voor Kerstmis, laten we dan niet vergeten om ook ons hart klaar te maken. Laten we luisteren naar Johannes' oproep: breek het oude, deel wat je hebt, en wees een teken van hoop in deze wereld.

Wat moeten wij doen? Het antwoord is eenvoudig, maar krachtig: 'breken en delen'. Dat is de ware Advent, en daarin ontdekken we de vreugde van Jezus' komst. Amen.