

Lezingen: Jesaja: hoofdstuk 7, vers 10 -14

Lucas: hoofdstuk 1, vers 26 – 38

In beide stukken is sprake van een onverwachte mededeling en in eerste instantie schrikken zij ervan.

Bij Jesaja is dat de boodschap van Jahweh, die via de profeet Jesaja een opdracht geeft aan Achaz de koning van Juda. Achaz schrikt, maar de profeet zegt: "vreest niet en heb vertrouwen".

Bij Lucas is dat de engel Gabriël, die een (blijde) boodschap voor Maria heeft. Ook Maria schrikt in eerste instantie.... In beide verhalen gaat het erover, dat een jonge vrouw een kind zal baren: bij Jesaja is dat Immanuel en bij Lucas is het Jezus; vraag is of daarmee dezelfde personen worden bedoeld. Echt iets om over na te denken.....?

Ik raad aan om er eens rustig voor te gaan zitten in deze drukke tijd; of is het zo, dat mensen zich overmatig druk maken en op het hoogtepunt (Kerstmis) te moe zijn om de echte betekenis van Kerstmis te doorgronden.... Neem dus echt even de tijd om te ontspannen en te mediteren.

Tot slot nog dit: vaak wordt de Latijnse tekst 'Noli timere' vertaald met 'Vreest niet'. Maar in de Latijnse tekst staat veel meer: 'wilt niet vrezen' of 'ik raad u aan geen angst te hebben'; het is eigenlijk een advies het leven wat gemakkelijker te maken. Ik refereer hier een boek van wijlen Bisschop Muskens met de titel 'Wees niet bang'.

Plezier ermee en kom wat tot rust.

Wim Hendriks.