

## LICHTRITUS 2e ZONDAG VAN DE ADVENT B-JAAR

We besteden tijdens ad Advent extra aandacht aan het ontsteken van de kaarsen op de Adventskrans.

1. We beginnen met het 'Rorate' (G.v.L 843), het refrein 1 x door het koor en herhaald door het volk, de eerste strofe door het koor en herhaling van het refrein door het volk

Ofwel we zingen de eerste strofe van 'Nu daagt het in het Oosten' (G.v.L. 505) de eerste strofe

2. Vervolgens zegt de voorganger.

In de Advent wordt onze aandacht gericht op wat komen gaat  
en op de voorbereiding daarop.

De boodschap van dit tweede Adventsweekeinde (deze tweede Adventszondag) luidt:

'Bereidt de weg van de Heer,  
maakt zijn paden recht'

Het wordt ons toegeroepen door Johannes de Doper,  
de man die uiterst sober leefde in de woestijn,  
nadenkend waar het in het leven om gaat  
en daarbij niet afgeleid.

De weg naar Gods toekomst wordt geplaveid en recht gemaakt  
door daden van gerechtigheid en niet aflatende trouw.

3. We herhalen het refrein van het 'Rorate' door koor en volk.

Ofwel we zingen de 2e strofe van 'Nu daagt het in het Oosten' (GvL 505)

4. De lector zegt:

'Dat Gods woord, vandaag tot ons gericht,  
een licht mag zijn op ons levenspad,  
en de vlam van de hoop levend houdt,  
in het hart van iedere mens, ook in deze coronapopandemie.

Daartoe ontsteken we nu de eerste  
en de tweede kaars op onze Adventskrans.

5. De misdienaar of lector ontsteekt de tweede kaars

6. We zingen het refrein van het 'Rorate', eerst het koor, herhaald door het volk., Het koor zingt vervolgens de 2e strofe van het 'Rorate', waarna het volk het refrein herhaalt

Ofwel de 3e strofe van 'Nu daagt het in het Oosten' worden gezongen