

## **Kerstmis 2020, kleine gebedsdienst voor thuis**

### **Beste jongens, meisjes en ouders/verzorgers,**

Het is adventstijd, bijna kerstmis; een tijd van hopen op de komst van het licht, de geboorte van Jezus en daarmee de boodschap van vrede. Mogelijk hebben jullie wel de tekeningen met de 1, 2,3 en 4 kaarsen elke advent mooi gekleurd en thuis opgehangen.

Dit jaar hebben we ons weinig kunnen zien immers de gezinsmissen van advent zijn niet door kunnen gaan én meneer pastoor en de gezinsmissenwerkgroep missen jullie heel erg. Met dit schrijven willen we jullie een boodschap aanreiken. We staan even stil en denken na over wat komen gaat. Een bijzonder kindje is met kerst geboren en dat vieren wij. Het is een gezellige tijd van samenzijn.

Helaas kunnen we niet samen komen in de kerk, samen verhalen vertellen of samen bidden.

Wat kunnen we mogelijk dan wel?

Even stil zijn .....voor zo een klein kindje in de kribbe, een moment rust nemen, samen een gebedje bidden, het kerstverhaal vertellen en een kaarsje aansteken bij jullie eigen kerststalletje. En..... elkaar in de ogen kijken en een zalig, vredig en gelukkig kerstfeest wensen.

Als we dat allemaal samen doen op kerstavond zijn we toch een beetje bij elkaar en voelen we de verbinding mét elkaar. Alle kaarsjes die dan branden geven een heleboel licht. Het kerstfeest mag beginnen. Dat zal zeker goed voelen en goed zijn voor een geluksmoment bij die mooie kerstboom; het fijnste cadeau dat we elkaar kunnen bezorgen.

**Laten we beginnen met een kruisteken maken: in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest.**

*Gebedje: Goede God,*

---

*Wij zijn bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren.*

---

*Midden in de nacht zeiden de engelen tegen de herders:*

*Wees blij want er is een kind geboren.*

*?*

*God, U bent naar onze wereld gekomen.*

*U bent niet geboren in een paleis, maar in een stal.*

*Toch bent u een koning, een koning van de liefde en vrede.*

*Wij bidden vandaag vooral voor die liefde en vrede,*

*die Jezus namens U in de wereld bracht.*

*Hij is onze redder onze Koning, Amen.*

## **Het kerstverhaal**

---

Op een dag hoorden Jozef en Maria dat de keizer, die over hun land regeerde,

een nieuwe wet had gemaakt.

---

---

Iedereen moest naar de stad, waar hij geboren was.

---

Daar moesten alle namen in een boek worden geschreven.

---

Maria en Jozef moesten helemaal naar Bethlehem reizen.

---

Ze pakten wat spulletjes en eten in voor onderweg.

---

Een ezeltje droeg Maria tijdens de lange reis, want een auto hadden ze in die

---

tijd niet.

---

Tijdens de reis, keek Jozef telkens bezorgd naar Maria, die zwanger was.

---

Hij zei tegen haar, het duurt niet meer zo lang, je kunt gauw uitrusten.

---

Maar toen ze in het stadje aan kwamen was het heel erg druk.

---

Zo veel mensen waren naar Bethlehem gekomen om hun naam in het boek te

---

schrijven, dat er voor Maria en Jozef geen plaats meer was in de herberg.

---

---

De herbergier zag hoe moe Maria was, hij zei: "ik heb wel nog een stal, waar

---

---

mijn dieren staan, daar mogen jullie wel een plekje zoeken.”

Voorzichtig hielp Jozef Maria van het ezeltje.

Het is er niet mooi, maar het is er warm en rustig, en er is schoon zacht hooi

om er een bedje van te maken.

En daar werd het Kindje geboren. Maria wikkelde Hem in doeken, en legde

Hem in een krib. Een voerbak voor dieren.

Maria en Jozef keken samen naar de baby, en zeiden tegen elkaar:

“We noemen Hem Jezus”

Buiten op het veld waren de herders met hun schapen.

Toen er plotseling een engel verscheen die zei: “Wees niet bang”.

Ik kom jullie een boodschap brengen van God. In Bethlehem is een bijzonder

kindje geboren. Een kind dat alle mensen gelukkig zal maken. Ga hem zoeken.

Zijn naam is Jezus en Hij ligt in een kribbe.”

De engelen zongen: “Ere zij God. God houdt van de mensen.

Vrede op aarde waar de mensen zo naar verlangen”.

?

---



**Kaarsje aan steken bij het kerststalletje.**

---

*Kerstfeest is een feest van vrede*

*Vrede hier en overal.*

*En die vrede voor de mensen*

*is begonnen in een stal.*

*Kerstfeest is een feest van lichtjes.*

*Lichtjes in de duisternis,*

*in een wereld waar het leven*

*lang niet altijd vrolijk is.*

*Toch is Kerst een feest van blijdschap.*

---