

Inleiding:

Op het Bijbelrooster voor deze dag staan de profeet Sefanja hfdst. 3, 1-2.9-13 en het evangelie van Mattheus hfdst. 21, 28-32.

[Klik hier](#) – zo u geen Bijbel hebt – voor de link naar de Willibrordbijbel. Hier vindt u ook het dagelijkse bijbel-leesrooster en uw inspiratie voor gebed.

Uit de profeet Sefanja, hoofdstuk 3:

Lees aandachtig de aanklacht tegen de leiders in hfdst. 3, vers 1 t/m 4:

“Wee de weerspannige, bezoedelde, gewelddadige stad! Zij luistert naar geen vermaning, zij wil van geen onderrichting weten, zij vertrouwt niet op de Heer en nadert niet tot haar God. Haar leiders binnen haar muren zijn brullende leeuwen, haar rechters zijn wolven bij avond, die 's ochtends niets meer te kluiven hebben. Haar profeten zijn zwetsers en bedriegers; haar priesters schenden wat heilig is en verkrachten de wet.”

Vraag 1: lees i.p.v. ‘haar leiders’ nu ‘leiders’. Zou de aanklacht van Sefanja na zo'n 2600 jaar ook opgaan voor sommige (wereld)leiders van nu?

Lees de verzen 9 – 13 waarin God Jeruzalem een belofte doet:

“Ik zal aan de volken andere, reine lippen geven. Dan zullen zij allen de Naam van de Heer aanroepen en eensgezind Hem dienen. (...) Dan wordt onder u geen misdaad tegen Mij meer begaan, waarover gij u hebt te schamen, want Ik verwijder dan uit uw midden de hoogmoedige pronkers; op mijn heilige berg zult gij u niet langer misdragen. Ik laat bij u alleen nog over een nederig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer: de rest van Israël. Zij bedrijven geen onrecht meer, zij vertellen niet langer leugens en in hun mond is geen arglistige tong meer te vinden. Zij zullen weiden en rustig neerliggen zonder dat hen nog iemand opschrikt. “

Vraag 2: Het centrale thema in dit boek is “de dag van de Heer”. Wat houdt deze dag in en wat is daarvan het gevolg?

Uit het evangelie van Mattheus hoofdstuk 32

Lees vervolgens Mattheus 21, 28-32 over het onderricht aan hogepriesters, oudsten en farizeeën, met name waar het betreft het volgende citaat:

“Toen zei hij hun: “Voorwaar ik zeg u: De tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Koninkrijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken”.

Vraag 3: Ziet u na het lezen van dit onderricht aan de hogepriesters enz. ook een overeenkomst met de waarschuwing van Sefanja aan de leiders van Jeruzalem en het toekomstbeeld dat God aan Jeruzalem in het vooruitzicht stelt en het beeld dat Jezus de hogepriesters voorhoudt?

M.J.