



SAMENWERKING MET
DE PAROCHIES
MORGENSTER



VERVOLG
LITURGISCHE
VORMING



KAPELAAN SIJU STELT
ZICH VOOR...

PAROCHIE CLUSTER GULPEN

Epen | Eys | Gulpen | Mechelen | Nijswiller | Slenaken | Wahlwiller | Wijlre

Nieuwsbrief – nieuw initiatief bij de start van de clustervorming

Medeparochianen,

Ongetwijfeld bent u verrast bij het openen van uw mailbox en het aantreffen van een “Nieuwsbrief van de parochies van ons cluster”! We hopen u op deze wijze op de hoogte houden van alle activiteiten van onze parochies.

Dit initiatief staat aan het begin van de samenwerking van de parochies in het cluster van Gulpen, en roept ons op om over de grenzen van de parochie heen te kijken en hopelijk te ervaren dat verderop moeilijke maar ook mooie dingen gebeuren. Dat we van elkaar kunnen leren en elkaar versterken.

Kerkebesturen en pastoraal team wensen u veel leesplezier.

Nieuwjaarswens

De parochiegemeenschappen van het cluster Gulpen wensen u en uw dierbaren een gezegend nieuw jaar!

Het is de tijd van terugblikken op het oude jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Allemaal kijken we terug op vreugdevolle en droevige momenten. En we hopen dat het nieuwe jaar ons veel goeds mag brengen. Sommigen kijken vertrouwd naar de toekomst en anderen staan dit jaar voor moeilijke beslissingen of zijn bang voor de toekomst.

Wij wensen u alvast toe dat je in alles wat je overkomt mensen op je weg mag vinden die delen in je vreugde en je troosten in je moeilijke momenten. Als christenen geloven we dat we er niet alleen voor staan, maar dat God met ons de weg gaat.

Dat is ook de boodschap van kerstmis: God is onder ons komen wonen en blijft voor ons. Het eerste feest van het nieuwe jaar is trouwens dat wonderlijke verhaal van de drie wijzen! Een ster wijst hen de weg en waar ze blijft stil staan is er grote vreugde. We hopen dus dat je je weg mag vinden in dit jaar en waar we kunnen lopen we graag een stukje mee!





Samenwerking met de parochies Morgenster

Afgelopen jaar schreef Mgr. Smeets, de bisschop van Roermond, zijn beleidsbrief genaamd: "Naar missionaire geloofsgemeenschappen". Het is een vervolg op de "Blauwdruk Bisdom Roermond 2010 – 2020", waarin eenieder opgeroepen wordt om de parochies vitaler te maken. Een oproep tot samenwerken, om sterker te staan voor de toekomst! Voor de parochies van de gemeente Gulpen-Wittem betekent dit, geleidelijk aan een samenwerkingsverband aan te gaan.

Nadat de parochies van Gulpen en Wijlre al sinds vele jaren samenwerken, zijn de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken er sinds de zomer aan toegevoegd. Per 1 januari is dit cluster uitgebreid met de parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller.

Deken P. Bronneberg is benoemd tot pastoor van dit cluster, en met hem de kapelaans V. Siju en A. Marthoma. Dit pastorale team prijst zich gelukkig met de hulp van oud-pastoor T. Reijnen, Mgr. A. Franssen en diaken F. Bessems, maar zeker ook met de hulp van ontelbaar veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de parochiegemeenschappen.

Laten we met z'n allen bidden om Gods zegen over ons bisdom en over onze parochies.



Deken Paul Bronnenberg, kapelaan Vins Siju, bisschop Smeets, kapelaan Marthoma, stagiair Stefano Bruno.

Geslaagde actie voedselbank

Tijdens de eerste twee weken van de advent vond er in de parochies van Wijlre en Gulpen een inzamelingsactie plaats voor de voedselbank. Deze actie leverde meer dan 50 volle kratten op met houdbare levensmiddelen, t.b.v. de minderbedeelden.

Graag willen we dankzeggen aan allen die hier aan bijgedragen hebben, namens allen die hiermee geholpen mogen worden.



Data Eerste Heilige Communie en H.Vormsel 2022



De data van de communie- en vormselvieringen voor dit jaar zijn intussen ook bekend. Al zijn deze wel onder voorbehoud vanwege de ontwikkelingen rond de coronapandemie!

In Gulpen staat de Eerste H. Communie gepland op zondag 1 mei en in Wijlre op zondag 5 juni.

In Mechelen staat de Eerste H. Communie gepland op zondag 5 juni.

Het H. Vormsel zal dit jaar toegediend worden door onze vicaris-generaal H. Quaedvlieg, in Wijlre op vrijdag 1 juli en in Gulpen op zaterdag 9 juli.

In Mechelen staat het H. Vormsel op vrijdag 10 juni en in Epen op vrijdag 20 mei.

Vervolg Liturgische vorming

Sinds het najaar van 2021 vinden er in Gulpen enkele bijeenkomsten plaats omtrent liturgie. De inleidingen worden verzorgd door Ed Smeets, vicaris voor liturgie in ons bisdom. Na de feesten rond Kerst en Nieuwjaar vervolgen we deze serie.

Op zaterdag 15 januari spreekt hij over de inrichting & de bouw van een kerk; op 5 maart vervolgt hij de inleiding over het kerkelijk jaar en op 2 april is het vervolg van de inleiding over de viering van de eucharistie. U kunt zich hier nog voor aanmelden via activiteiten@sgv-roermond.nl



Johannes Passion in Gulpen in 2022?

Het Bach comité Gulpen is in ieder geval druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe uitvoering van het Johannes Passion dit jaar, hopelijk op 8 april a.s.

Het zal echter afhangen van de ontwikkelingen rond het corona virus of dit mogelijk zal zijn!

25 januari: patroonsfeest Epen: St. Paulus bekering

We horen voor het eerst van hem, als Stefanus, de diaken op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus (zo heette Paulus vóór zijn bekering). Hem was er, als rechtgeaarde orthodoxe jood, dan ook alles aan gelegen om de nieuwe Christenen uit te roeien. Daartoe had hij zelfs volmachten gekregen van de Hoge Raad te Jeruzalem. Ze gaven hem het recht om huizen van verdachten binnen te dringen en te controleren of er geen volgelingen van Jezus woonden. Op weg naar Damascus werd hij als een donderslag bij heldere hemel getroffen en op de grond geworpen. Verblind door het felle licht tastte hij hulpeloos in het duister. Een stem vroeg hem: 'Saul, Saul waarom vervolg je mij?' Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en nam hem bij zich in huis. Paulus was omgedraaid als een blad aan een boom. Van nu af zou hij de meeste fanatieke verdediger van Jezus' leer: het evangelie was er voor ieder die hulpeloos in het duister rondtastte, ongeacht of men tot het uitverkoren volk van de joden behoorde of niet.



Kapelaan Vins Siju Bysingh stelt zich voor...



Door Leo Jaspers: Met Beloken Pasen 24 april 2022 hoopt Vins Siju Bysingh (roepnaam: Siju), geboren en getogen in het plaatsje Kanyakumari, de priesterwijding te ontvangen in de kathedraal van het bisdom Kottar in het zuidelijkste puntje van India. Zijn droom, of beter nog de vurigste wensdroom van zijn moeder, gaat dan in vervulling. Die conclusie vergt enige uitleg. De nu 32-jarige Siju: "Ik groeide op in een gezin van 6 kinderen. Naast mij waren dat nog vier broers en één zus. Ik was de jongste van het stel. Mijn

moeder is zeer gelovig, voedde ons gezin erg christelijk op met frequente kerkbezoeken, dagelijkse gebeden en niet te vergeten elke avond het gezamenlijk bidden van het rozenhoedje. Zij maakte er geen geheim van dat ze vurig hoopte dat één van haar zonen de priesteropleiding zou gaan volgen en voltooien." Iedereen keek en wees in dat verband richting de oudsten van het gezin. Die waren al uiterst vroom, kerkten graag en zetten als misdienaar hun beste beentje voor. Negatieve uitschieter vormde

echter Siju. “Ik had een bloedhekel aan kerkbezoek en verzon de meest uiteenlopende leugentjes om toch maar alstublieft niet ter kerke te hoeven gaan. Buikpijn en hoofdpijn waren de meest gebezigde smoesjes om thuis die tijd te mogen doorbrengen. Moest ik toch mee, bracht ik de tijd wel buiten de kerkdeuren door”, trekt Siju het boetekleed aan. De moeder van Siju zag vervolgens met lede ogen aan, hoe haar vier oudste jongens uiteindelijk vielen voor de charmes van mooie meisjes, het priesterschap links lieten liggen en een gezin stichtten.

Iedereen in haar omgeving wist dat haar priesterzoondroom nu definitief ten einde was. Alleen de buurman van de familie zag nog een lichtpuntje: Siju! Die toespeling werkte op de lachspieren van alle ingewijden. Maar zie: Gods wegen blijken inderdaad ondoorgrondelijk, want wat gebeurt er? Siju komt moeder op 17-jarig leeftijd vertellen dat hij priester wil worden!

Siju: “Ik had in die tijd de Middelbare School verlaten en vroeg me af: Wat nu? Toen passeerde ook het priester-scenario de revue en ik dacht: waarom zou ik dat niet kiezen?” Siju legde zijn verlangens openhartig bij zijn moeder neer. Gelovig en bijbelvast als moeder is, citeert zij acuut evangelist Marcus (12,10) waarin letterlijk staat: ‘De steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden’. ‘In de visie van moeder is Siju dus die hoeksteen geworden. Een virtueel sprookje lijkt voor haar alsnog werkelijkheid te worden. Welgemoed meldt Siju zich op het Klein Seminarie in zijn bisdom. Zijn eerste jaar aldaar wordt bepaald geen succes. Siju: “Het was voor mij een vreselijke tijd. Ik leed onder heimwee, maar wilde moeders droom niet verstoren en beet door.”

Siju overleefde dat moeilijke openingsjaar, maar bleek geen hoogvlieger op studiegebied. Vol vertrouwen ging hij fase 2 in, waarbij de studieprestaties andermaal niet optimaal bleken. Na drie studie jaren haalde hij niet het vereiste einddoel en stond hij gereed om de handdoek in de spreekwoordelijke ring te gooien. Nu weet men in zijn streek het handhaven van oude tradities en kerkelijke feesten bijzonder goed in ere te houden. Op het moment dat Siju op het punt staat het



seminarie te verlaten, wordt er nog het jaarlijkse ‘pastoor van Ars-feest’ gehouden. Daarbij wordt het leven van de heilig verklaarde en in India populaire pastoor van Ars in volle glorie en voor een groot publiek nagespeeld. Siju wordt gevraagd om die rol voor zijn rekening te nemen. Daar heeft hij als vertrekkend seminarist echter geen trek in, maar als iedereen die rol aan zich voorbij laat gaan, oefent de leiding van het seminarie druk op hem uit het toch als een soort afscheidsgeschenk te doen. Siju gaat overstag en dat heeft hij geweten. Siju: “Ik moet indruk met mijn rol hebben gemaakt, want op slag werd ik tot in de verre omgeving herkend en omgedoopt tot ‘pastoor van Ars’! Die erenaam bereikt ook de directie van het seminarie en vanuit die hoek wordt vervolgens druk op hem uitgeoefend om het stoppen met de priesteropleiding nog eens te heroverwegen. En ja, Siju herroept zijn beslissing!

De volgende miraculeuze wending in zijn leven brengt bisschop Wiertz in 2013 te weeg, bij zijn bezoek aan het bisdom van Siju. Hij zoekt in dat bisdom naar priesterstudenten voor zijn bisdom Roermond. Dat willen meestal wel alle priesterstudenten, maar die eer valt meestal alleen de allerbeste studenten ten deel. Tot die categorie behoort Siju helaas niet. Twee medestudenten werden de gelukkigen. Vlak voor hun vertrek werd het bisdom van Siju echter in tweeën gesplitst en die uitverkoren Nederland-gangers behoorden nu tot een ander bisdom. De bisschop van Siju wilde zijn belofte aan bisschop Wiertz gestand doen en toch 2 studenten sturen. En jawel, Siju viel nu wel in de 'prijzen'!

In 2015 arriveert hij op het seminarie in Rolduc. Niet direct een schot in de roos. "Ik voelde me aanvankelijk doodongelukkig. Andere taal, klimaat, eten en cultuur! Het was wennen aan de lopende band. Na 4 maanden stapte mijn collega al op het vliegtuig naar India terug en bood me aan om mee te reizen. Toch heb ik doorgezet, en moeders droom altijd als stimulans voor ogen gehouden", kijkt Siju op die moeilijke beginperiode terug.

Voor de definitieve verwezenlijking van die droom gaat hij in april 2022 terug naar zijn roots. Hij komt daar dan letterlijk en figuurlijk in een warm bad terecht, want in zijn streek kerkt onder tropische omstandigheden nog ruim 90% van de bevolking. Siju vertelt enthousiast hoe het vissersrijke zuiden van India in de achttiende eeuw is gekerstend met de steun van ex-hindoe en koningsdienaar Pillai (na bekering omgedoopt tot Lazarus). Pillai knoopte, tegen de wil van de hindoekeoning in, nauwe banden aan met de Nederlandse missionarissen en verspreidde daarmee het geloof onder de vissers (en dus ook de voorouders van Siju) in het kustrijke India. Lazarus moest die switch uiteindelijk met de martelaarsdood betalen, want de hindoekeoning pruimde dat niet. Toeval of niet, Siju wordt 24 april tot priester gewijd en Laurentius wordt drie weken later op 15 mei 2022 in Rome heilig verklaard. Bescheiden als Siju is, hoopt hij een klein beetje in zijn voetsporen te mogen treden en in Nederland de helpende hand te bieden op de weg van vrede, saamhorigheid en verdraagzaamheid. Zijn volledige naam is illustratief voor die intentie. Vins (=christelijke naam), Siju (=hindoe naam) Bysingh (=Shiks naam). Dat zijn 3 verschillende geloven die in India broederlijk naast elkaar leven en zelfs religieuze feesten samen vieren. In het bisdom van Siju zijn daar ook nog eens de moslims bij betrokken. Wat zou het mooi zijn die sfeer wereldwijd te kunnen creëren. Siju's toekomstdroom? Siju: "Laat ik eerst maar eens proberen in de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller te integreren, vooral met jongeren in contact te komen en te ervaren wat er onder hen leeft" schetst Siju zijn toekomstvisie als kapelaan in die kerkdorpen.



*Kapelaan Siju
na zijn
diakenwijding
met zijn eigen
bisschop Mgr.
Nazarene
Soosai*